

Merhaba,

Dergimizin yeni sayısı ile karşınızdayız. Türkiye Mühendislik Haberleri'nin 479. sayısı yerel seçim tartışmalarının yavaş yavaş ısınmaya başladığı bir zaman diliminde hazırlandı. Ne yazık ki yerel yönetim anlayışı değil daha çok adaylarla sınırlı bir tartışma yaşanıyor; kimin hangi partiden aday olacağı her şeyin önüne geçiyor.

Oysa ihtiyacımız bu değil; isimler ilgi alanımızda bulunmuyor; kimin hangi programla, nasıl bir yerel yönetim anlayışı ile kamuoyunun karşına çıkacağını önemsiyoruz. Ancak derin bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalamadığımızı da biliyoruz. Çünkü ister genel ister yerel seçim olsun; programlar, fikirler yerine isimler öne çıkıyor, hatta partilerin genel başkanları, belediye başkan adaylarının, milletvekillerinin bile önüne geçiyor. Parti genel başkanları kendi isimlerini kullanarak oy istiyor; seçmenden parti başkanının tercih edilmesi isteniyor. İşin doğrusu, yerel yönetim süreci başka türlü de cereyan etmiyor. Gezi Parkı ile tartışmaları hatırlayacak olursak; yerel yönetimin ilgi ve tasarrufunda bulunan bir konu ile ilgili hep Başbakan konuştu. Ne Beyoğlu Belediye Başkanı ne de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı süreçte etkili olabildi.

Gezi parkı ile başlayan sonra ODTÜ ormanlarının yok edilmesi ile devam eden olaylar kimin belediye başkanı olacağından ziyade, yerel yönetim anlayışını sorgulamamızı zorunlu kılıyor.

Kentlerimizin haldeki durumu aslında ihtiyacın ne olduğunu resmediyor. Bugün kentlerimiz büyük alışveriş merkezleri ile kent içine kondurulan çok şeritli otopanların, alt üst geçitlerin, ultra lüks akıllı binalardan oluşan sitelerin, kentsel dönüşüm adı altında uygulanan talan projelerinin cenderesi altındadır. Ulusal/uluslararası büyük sermaye gruplarının ihtiyacı, kent için geliştirilen projelerin belirleyicisi haline getirilmiştir. İnsan için kentten, sermaye için kente geçilmiş, insanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya dönük programlar devre dışı bırakılmış, sosyal devlet uygulamaları ve insanı merkezine alan girişimler muteber görülmemiş, hatta halka ücretsiz su, ucuz ekmek olanağı sağlayan belediye başkanları yargılanıp cezalandırılmıştır.

Gezi Parkı'na ve ODTÜ ormanlarına sahip çıkanlara uygulanan şiddet ile halkın temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan belediye başkanının cezalandırılması aynı anlayıştan güç almaktadır. Bugün neoliberalizm olarak adlandırılan ekonomik-politik yönelimin uygulayıcıları, bırakalım kentleri, bütün bir hayatı rant esasına göre düzenlemek, karşı çıkanları ise derdest ederek etkisizleştirmek istemektedir.

Gezi Parkı olayları başladığında Odamız adına yapılan açıklamada; mevcut siyasi iktidarın "AVM'ci" olduğu tespiti yapılmış, AVM'ci olduğu kadar "baskıcı" olduğuna işaret edilmişti. Bilinmektedir ki Odamız, Gezi Parkı'na AVM yapılmasına, ODTÜ ormanlarının yok edilmesine, ranta dönük kentsel dönüşüme karşı çıkmış, kamu yararı noktasında hayli şüpheli projelere karşı mesleki ve hukuki girişimlerin taşıyıcısı olmuştur.

Siyasi iktidar bütünlüklü bir programı hayata geçirmek istemektedir. Bu bütünlüğün bir tarafında kentsel değerlerin talan edilmesi yer alırken, diğer tarafında bu talana direnmek isteyenlerin etkisizleştirilmesi bulunmaktadır. Meslek Odalarının mali ve idari açısından denetime tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemeler için start verilmesi, siyasi iktidarın nasıl bir ülke özlemi içinde olduğunu göstermektedir. Talan devam edecek, mali ve idari açıdan vesayet altına alınacak Meslek Odalarının eli kolu bağlanacaktır.

Yerel seçimler arifesinde; kentsel değerlerin kentlilerin olduğu gerçeğinin kabul edildiği, ortak kullanım alanlarının ve yeşilin korunduğu, sosyal devlet uygulamalarının yerel yönetim anlayışının odak noktasına alındığı, deprem önlemlerinin birincil derecede belirleyici ilan edildiği, kentsel dönüşümün barınma hakkının güvenceye alacak şekilde projelendirildiği, güvenli yapı üretimi ve sağlıklı kentleşmenin sağlanmasında Meslek Odalarının sorumluluk sahibi kılındığı ve yetkilendirildiği, Meslek Odalarının kamu adına yaptığı mesleki denetimin önündeki bütün engellerin kaldırıldığı bir Türkiye'ye duyulan ihtiyaç Odamız tarafından dile getirilecektir.

Tam da bu noktada, simgesel bir önem arz ettiği için, 34 yurttaşımızın öldürüldüğü Roboski katliamının üzerinin kapatılmaya çalışıldığına dair bir vurgu yapılmalıdır. Neyin simgesidir peki bu katliamın neredeyse faili meçhul ilan edilmesi? Gezi direnişi sırasında öldürülen gençlerin faileri neden yargı önüne çıkmıyorsa, Roboski katliamının faileri de aynı nedenle yargı önünde hesap vermiyor; Anlaşıyor ki ülkemizde insan hakları, demokrasi, adalet gibi temel konular sorun yaratmaya devam edecek, toplumsal vicdani yaralayan katliamların ve hak ihlallerinin üzerinde gidilmeyecektir. Bu, yerel seçimler öncesi asıl sorunun ne olduğunu da bizlere gösteriyor. Asıl sorun demokrasiye sahip olup olmamakta. Yerel yönetimlerle ilgili sorunların da, hak ihlallerinin de kaynağı budur. İhtiyacımız tüm kurum ve kuralları ile işleyen, evrensel kabullerle beslenen demokrasidir.

Bu ihtiyaçlar bizler açısından hareket noktası olacaktır; ihtiyaçlarımızın yerel yönetim programlarının asli unsuru ilan edilip edilmediği tercihimizi belirleyecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu